

## **Πιστή απιστία! Απόστολος Θωμάς**

Η πρώτη εμφάνιση του Χριστού στις Μυροφόρες στο δρόμο και τους είπε να πάνε να το πούνε στους μαθητές του ότι θα τους συναντήσει το υπερώο. Εκεί ήταν και η δεύτερη εμφάνιση του Χριστού, όπου σε εκείνη την εμφάνιση απουσιάζει ο Θωμάς. Την επόμενη Κυριακή "μεθ' ημέρας οκτώ" παρόντος του Θωμά είναι η Τρίτη εμφάνιση Του.



Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα διάστημα οχτώ ημερών μεταξύ της δεύτερης και τρίτης εμφάνισης του Χριστού στους μαθητές Του. Μέσα σε αυτές τις οχτώ ημέρες όμως τι είχε μεσολαβήσει; Μέσα σε αυτές τις οχτώ ημέρες τι να θέλει να διδάξει ο Χριστός; Ποια είναι τα πνευματικά μηνύματα που μεσολαβούν...που δεν σας κρύβω αντιπροσωπεύουν πολλούς από εμάς! Τι χρειάζεται να μεσολαβήσει, να ετοιμαστεί, να καλλιεργηθεί στις ψυχές μας ώστε να φτάσουμε στην επόμενη συνάντηση που θα ακούσουμε τον Απόστολο Θωμά να λέει την φράση: **«ο Κύριος μου και ο Θεός μου»**.

Μέσα στο διάστημα των οχτώ ημερών βλέπουμε την αντίδραση του Αποστόλου Θωμά όταν πληροφορείτε από τους υπόλοιπους μαθητές όχι μόνον την Ανάσταση του Ιησού αλλά και την εμφάνιση Του σε αυτούς στο υπερώο. Ο Απόστολος Θωμάς ήταν δύσπιστος και θεωρούσε αδύνατη την Ανάσταση του Χριστού.

Εξάλλου δεν ήταν και ο μόνος που αρχικά δεν το πίστεψε. Όπως βλέπουμε και ο Απόστολος Πέτρος και ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής πήγαν μόνοι τους να διαπιστώσουν τι συμβαίνει στο τάφο, όταν τους είπαν οι Μυροφόρες ότι ο Χριστός αναστήθηκε. «*Εξέστησαν*» δηλαδή σάλεψε το μυαλό τους, ξαφνιάστηκαν πολύ «*θαυμάζων το γεγονός*» δεν μπορούσαν να βρουν λογική απάντηση και εξήγηση τι συνέβη όταν βρήκαν τον τάφο «*άδειο*» και τα ρούχα που είχαν τυλίξει πριν τρεις μέρες τον Χριστό εκεί «*μόνα*» στο σχήμα του Σώματος του Χριστού, όπως Τον είχαν τυλίξει. Μέχρι το σουδάριο που τύλιγε ξεχωριστά την κεφαλή να είναι διπλωμένο σε μια άκρη.

Έφυγαν από τον «*άδειο*» τάφο και πήγαν στο υπερώο, σ' ένα σπίτι, με κλειδωμένες μάλιστα τις πόρτες από φόβο. Δεν έφτανε η εσωτερική τους ανησυχία, τα ανάμεικτα αισθήματα που ένιωθαν, χαράς πνιγμένα σε πέλαγο λογισμών, ανησυχίας και φόβου....οι Ιουδαίοι είχαν διαδώσει ότι οι μαθητές του Χριστού τον είχαν κλέψει από τον τάφο κρυφά για να διαδώσουν ότι είχε αναστηθεί. Αυτό δημιούργησε άλλες περιπέτειες, άλλη αγωνία στους μαθητές. Όλα αυτά τους ένωσαν και μαζεύτηκαν σ' ένα σπίτι, το υπερώο!! Το ίδιο μάλλον σπίτι που είχε γίνει ο Μυστικός Δείπνος. Είχαν μαζευτεί για να δώσουν θάρρος ο ένας στον άλλο, να συζητήσουν με σφιγμένες τις καρδιές τους...και ξάφνου ο Κύριος μπροστά τους!!



Βλέπουν καλά!! Ναι ο ΚΥΡΙΟΣ!!!...μα πώς αφού ούτε πόρτα άνοιξε, ούτε θόρυβος ακούστηκε και ναι!!

**Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ**, ωραίος φωτεινός ήταν εκεί μπροστά τους.....ο **ΑΝΑΣΤΑΣ!!**

Τα έχασαν οι μαθητές. Πώς εμφανίστηκε; πως ήρθε μες στο σπίτι χωρίς να μπει από την πόρτα; Και πως είναι δυνατόν να ζει, αφού μέχρι χθες ήταν στο τάφο; ...και τότε ακούνε τον Χριστό να τους λέει:

-«**Ειρήνη υμίν**» ...με γλυκιά φωνή τους λέει Ειρήνη να έχετε μέσα σας.

Αμέσως τους δείχνει τα χέρια Του τα πληγωμένα και την πλευρά Του τη λογχισμένη, για να δουν τα σημάδια και να πεισθούν ότι Αυτός είναι.

Οι λογισμοί που είχαν οι μαθητές τώρα μετατράπηκαν σε χαρά και ο φόβος χάθηκε.

Και τότε ο Ιησούς τους ξανά λέει:

-«**Ειρήνη υμίν**» και ο Χριστός γεμάτος πίστη για τους μαθητές τους λέει: **«Όπως με απέστειλε ο Πατέρας μου στον κόσμο έτσι κι εγώ τώρα σας στέλνω μέσα στους ανθρώπους, για να συνεχίσετε το έργο μου»**. Μαζί με τα λόγια τούτα φύσησε στα πρόσωπα τους και τους μετέδωσε ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟ

Τώρα όλοι τους είδαν τον **ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΙΗΣΟΥ**, όλοι τους ένιωσαν την χαρά της ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ !! ....εκτός από έναν: τον Θωμά!

Οι υπόλοιποι μαθητές του έλεγαν γεμάτοι ενθουσιασμό και συγκίνηση την συνάντησή με τον Ιησού. Τον διαβεβαίωναν ότι πλέον τώρα ο Ιησούς είναι Αναστημένος!

-Είδαμε τον Κύριο!!

Ψυχρός ο Θωμάς. Σκυθρωπός. Δύσπιστος...άκουγε...άκουγε...έβλεπε του υπόλοιπους μαθητές...έβλεπε την χαρά στα μάτια τους..!

-Είδαμε τις πληγές στα χέρια του και την λογχισμένη Του πλευρά! Συνέχισαν να του λένουν οι μαθητές ...και ο Θωμάς απάντησε:

-Εάν δεν δω στα χέρια Του τα σημάδια των καρφιών και δεν βάλω και το χέρι μου στην πλευρά Του για να βεβαιωθώ δεν πιστεύω.

Μετά τα λόγια αυτά εκφράστηκε η απορία μιας ψυχής μπροστά στο μεγαλείο ενός γεγονότος που υπερβαίνει την ανθρώπινη νόηση. Οχτώ μέρες! Μια ολόκληρη εβδομάδα ο Θωμάς κατηχείται από τους άλλους μαθητές, άκουγε που του περιγράφαν την συνάντηση, έβλεπε στο πρόσωπο τους αλλά κυρίως στις εκφράσεις τους την χαρά που είχαν πάρει από την συνάντηση μαζί Του...όλες αυτές τις μέρες ο πόθος του μεγάλωνε, προσευχήθηκε για την δυσπιστία του με δάκρυα και η ψυχή του αναζητούσε να βιώσει την ίδια χαρά με τους υπόλοιπους.

Όλη αυτή η εβδομάδα λειτούργησε όπως φάνηκε ως προετοιμασία για τον Θωμά για την συνάντηση του με τον Ιησού.

Στις οχτώ μέρες λοιπόν όπως και την προηγούμενη φορά...ξαφνικά, δίχως να κρούσει την εξώθυρα, δίχως ν' ανοίξουν καν οι πόρτες αθόρυβα, ήρεμα ανάμεσα τους, εκεί μπροστά τους...ο **Αναστάς!** Με μια διαφορά ....ότι ήταν ανάμεσα τους και ο Θωμάς!

-«**Ειρήνη υμίν**» ..είπε με γλυκιά φωνή ο Ιησούς και αμέσως στράφηκε προς τον Θωμά και του λέει:



-Ελα! Έλα Θωμά! Φέρε το δάχτυλο σου, δες τα χέρια μου, βάλε και το χέρι σου στην πλευρά μου, για να πεισθείς. Και μη γίνεσαι άπιστος αλλά πιστός.

Έμεινε έκπληκτος ο Θωμάς. Έκπληξη, φόβος, χαρά αλλά κυρίως σιγουριά πλημύρισε τον Θωμά.

Τόση σιγουριά και βεβαιότητα βίωσε ότι Αυτός είναι ο Διδάσκαλος ο **ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ** που αναφώνησε:

-«**Ο Κύριος μου και ο Θεός μου**» ...γεμάτος ενθουσιασμό και βεβαιότητα

-«**Μακάριοι, οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες**» είπε ο Χριστός

Έτσι ο Θωμάς έγινε και αυτός «θεολόγος» ομολογώντας με την φράση:

**«Ο Κύριος μου και ο Θεός μου»**

Η φράση αυτή δείχνει την βεβαιότητα του για τις δύο φύσεις του Χριστού και την μια υπόσταση, αφού η λέξη «Κύριος» δείχνει την ανθρώπινη φύση, και το «Θεός» δείχνει την θεία φύση, και τα δύο αυτά δηλαδή και η ανθρώπινη και η θείκη φύση του Ιησού είναι ενωμένα στον **ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ** Χριστό!!

Βλέπουμε λοιπόν ότι η «πιστή απιστία» του Θωμά τον οδήγησε στην μεγαλύτερη ομολογία. Μια ομολογία γεμάτη βεβαιότητα και πίστη. Μια πίστη που τον συνόδεψε σε όλα τα κηρύγματα που έκανε στο όνομα του Χριστού και το ευαγγέλιο του μέσα στα βάθη της Ινδίας, όπου και στο τέλος μαρτύρησε για τον Ιησού.

Έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι ο Θωμάς είναι άπιστος, αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι ο Θωμάς δεν αμφισβήτησε ποτέ την ύπαρξη Του, αλλά ήταν «δύσπιστος». Τα λόγια του έκρυβαν μια άφατη χαρά γι' αυτό και ο Χριστός του έδωσε την επιβεβαίωση που τόσο πολύ ποθούσε. Ο Θωμάς δεν ήταν άπιστος με την έννοια του άθεου, αλλά άπιστος με την έννοια ότι δεν ήταν στην κατάσταση να δεχθεί την πίστη εκ θεωρίας. Γι' αυτό δικαιολογείται και το διάστημα των οχτώ ημερών που μεσολάβησε.

Αυτό το διάστημα ο Απόστολος Θωμάς με την βοήθεια των υπόλοιπων μαθητών πέρασε από την πίστη «εξ ακοής» στην πίστη «εκ θεωρίας». Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του άθεου και άπιστου ή δύσπιστου. Άθεος είναι αυτός που είναι αντίθεος δηλαδή ενάντια Του και ο άπιστος ή δύσπιστος είναι αυτός που έχει πίστη ακοής αλλά όχι πίστη εκ θεωρίας.



Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μιλώντας για την Πίστη είπε ότι και βέβαια υπάρχουν δύο είδη πίστης.

### Πίστη εξ ακοής

Υπάρχει πρώτα η πίστη που δημιουργείται από την ακοή (εξ' ακοής). Η πίστης εξ' ακοής δημιουργείται από ακρόαση των θείων λειτουργιών, τους ψαλμούς, τα κατηχητικά και τα πνευματικά κηρύγματα και ομιλίες όπου μέσα από αυτά πιστεύουμε στην διδαχή του Αγίου Πνεύματος.

Ο Απόστολος Θωμάς, αλλά και ο κάθε Θωμάς από εμάς έχουμε προσωπική εμπειρία της εξ' ακοής πίστης. Όλοι μας είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον λόγο του Θεού είτε στην εκκλησία, είτε στο ραδιόφωνο, είτε στο κατηχητικό, είτε σ' ένα κήρυγμα είτε ένα λόγο πνευματικό είτε μια πνευματική συζήτηση. Η πίστη εξ' ακοής είναι η αρχή για το αιώνιο ταξίδι. Η πίστη εξ' ακοής έγινε για κάποιους αφετηρία, για άλλους ο πόθος γνωριμίας με τον Θεό, για κάποιους άλλους η πηγή έμπνευσης για αναζήτηση Του...μιας αγίας αναζήτησης!

### Πίστη εκ θεωρίας

Η πίστη εκ θεωρίας έχει μεγαλύτερη αξία, γιατί είναι μια προσωπική γνώση του Θεού. Για να φτάσει κανείς στην πίστη εκ θεωρίας πρέπει να βιώσει την πίστη εξ ακοής. Είναι αναγκαίο να πιστεύει στην διδασκαλία του Χριστού, των Αποστόλων, και όλων των Αγίων. Αυτή η πίστη ονομάζεται «μεγάλη», «τέλεια», «ενδιάθετος», «εκ θεωρίας».



Η πίστη εκ θεωρίας είναι η προσωπική εμπειρία που έχει ο καθένας μας μέσα από την προσευχή, την τήρηση των εντολών και την συμμετοχή του στην Θεία Κοινωνία. Πίστη εκ θεωρίας είναι μεταβολή που γίνεται μέσα μας, στην δική μας ζωή. Το πώς μεταμορφώνω τη ζωή μου μέσα στην ζωή Του.

Η εκ θεωρίας πίστη δίνει το αιώνιο αίσθημα και βεβαιότητα ότι ο Αναστημένος Χριστός είναι διαρκώς κοντά μου, δίπλα μου, μέσα μου, σε κάθε βήμα της ζωής μου. Σε οποιοδήποτε περίσταση και εάν βρίσκονται, οτιδήποτε γίνεται γύρω μας νιώθουμε τον Χριστό κοντά μας συνοδοιπόρο και λυτρωτή μας.

Γι' αυτό και ο Απόστολος Θωμάς με τον λόγο που είπε «Είσαι ο Κύριος μου και ο Θεός μου» είναι σαν να έλεγε: «Αφού βεβαιώθηκα για την Θεότητά Σου, δεν ζητώ να διαπιστώσω την ανάσταση Σου. Σ' εσένα, τον παντοδύναμο Θεό, είναι όλα δυνατά, ακόμα κι εκείνα που υπερβαίνουν την ανθρώπινη αντίληψη».

Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός τονίζει ότι η πίστη εκ θεωρίας είναι η πίστη που ελπίζει στην υπόσταση των πραγμάτων που δεν βλέπουμε, είναι η αδίστακτος και χωρίς αμφιβολία ελπίδα σ' αυτά που υποσχέθηκε ο Θεός. Η πίστη τελειοποιείται, όταν είναι έμπρακτος πίστη και όταν εκτελεί τις εντολές του Θεού με ευσέβεια.

Η πρώτη λοιπόν πίστη (εξ' ακοής) είναι καρπός δική μας αποφάσεως, η δεύτερη πίστη (εκ θεωρίας) είναι από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι δυνατό να σωθούμε έξω από την πίστη, επειδή όλα, και τα ανθρώπινα και πνευματικά υπάρχουν με την πίστη. Διότι ούτε ο γεωργός ανοίγει το αυλάκι του χωραφιού χωρίς την πίστη.

Η πίστη είναι συγκατάθεση χωρίς πολλή εξέταση. Γι' αυτό με την πίστη κατανοούμε ότι οδηγήθηκαν τα πάντα με την δύναμη του Θεού από την ανυπαρξία εις ύπαρξη, όλα!! Ναι όλα!! Και τα θεία και τα ανθρώπινα τα κατορθώνουμε με την πίστη. Ας πιστεύσουμε στην αγαθότητα και παντοδυναμία του Θεού και ας σκεφθούμε ότι ο Θεός είναι αγαθός, παντοδύναμος και αληθινά σοφός και δίκαιος που θα φέρει όλα ομαλά κανονικά και σε ίσον πνευματικό δρόμο.

## «Μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες»

Η φράση αυτή θέλει να πει Μακάριοι δηλαδή ευτυχισμένοι όσοι πιστεύουν, ενώ δεν έχουν δει με τα σωματικά μάτια τον Κύριο. Ναι!! Όλοι εμείς που πιστεύουμε στον Θεό μέσα από την εξ ακοής πίστη περνούμε στην εκ θεωρίας πίστη. Η πίστη είναι μια αίσθηση εσωτερική πολύ πιο δυνατή από την όραση των ματιών.

Μακάρισε κι εμάς ο Κύριος μαζί μ' όλους όσοι δεν τον είδαν με τα μάτια τους. Μακάρισε κι εμάς, που βρισκόμαστε τόσο μακριά Του χρονικά και τοπικά. Μακάριοι κι εμείς, που δεν Τον είδαμε, αλλά πιστεύουμε σ' Αυτόν. Μακάριοι όσοι από μας πιστεύουν σ' Αυτόν.



ΠΙΣΤΕΥΩ  
σημαίνει  
σιγουριά  
γι' αυτά  
που ελπίζουμε  
και βεβαιότητα  
γι' αυτά που  
δε βλέπουμε.  
ΜΑΚΑΡΙΟΙ  
οι μη ιδόντες  
και  
πιστεύσαντες

Μέσω των Μυστηρίων της Εκκλησίας βρισκόμαστε σε διαρκή κοινωνία με τον Κύριο.

Η ζωντανή πίστη κάνει τον Θεό, που είναι αόρατος με τα μάτια του σώματος, ορατό με τα μάτια της ψυχής, τον νου. Μυστικά!! Ναι μυστικά μας αποκαλύπτεται ο Κύριος! Ας αρχίσουμε λοιπόν μια καινούργια αρχή, αρπάζοντας τροφή, ερεθίσματα από την εκκλησία και ας συνεχίσουμε την προσωπική μας πορεία για την αναζήτηση Του που η αποκάλυψη Του θα γίνει με τα μάτια της ψυχής μας.

Ο Δωρητής είναι απείρως πλούσιος και απείρως ελεήμων. Ας μην αφήσουμε τους λογισμούς, τις μέριμνες, την δυσπιστία και απιστία μας να γίνουν εμπόδια ώστε να μην αισθανόμαστε τις δωρεές Του. Ο Κύριος υποσχέθηκε πως θα βρίσκεται δίπλα σε όσους θα αναπτύξουν μια στενή σχέση μαζί του, σχέση πίστεως, πλήρους εμπιστοσύνης και ανάθεση του εαυτού τους σε Αυτόν.

«Φέρε το δάχτυλό σου εδώ», λέει ο Σωτήρας στον μαθητή με την ασταθή πίστη, στον μαθητή που στεκόταν άφωνος από την αμηχανία μπροστά στο μεγαλείο των έργων του Θεού. «Φέρε το δάχτυλό σου εδώ... Φέρε και το χέρι σου... Μην αμφιβάλλεις-πίστεψε!» (Ίω. 20, 27). «Ψηλαφήστε με και δείτε» (Λουκ. 24, 39). Ψηλαφήστε με, εφαρμόζοντας τις εντολές μου. Ψηλαφήστε με, ζώντας σύμφωνα με το θέλημά μου. Ψηλαφήστε με έτσι, και θα δείτε εμένα, τον Αόρατο θα με δείτε με την πνευματική σας αίσθηση. Οποιος με ψηλαφήσει μ' αυτόν τον τρόπο, θα βεβαιωθεί για τη θεότητα μου και γεμάτος ενθουσιασμό θα αναφωνήσει μαζί με τον αγαπημένο μου απόστολο: «Είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου!»

**Ας ψηλαφήσουμε λοιπόν τον Κύριο μας για να ομολογήσουμε τον Θεό μας!  
Ας ανοίξουμε την θύρα της ψυχής μας να γευθεί τον Κύριο και Θεό μας!**